

# *De reis naar* **Atlantis**



DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER









*In deze serie zijn reeds verschenen:*

DE GROTE WEDSTRIJD  
HET GEHEIM VAN DE GOUDEN TEMPEL  
HET SMOKKEL-EILAND  
DE GEHEIMZINNIGE VERDWIJNING IN ATOOMSTAD  
DE TESTPILOOT  
MANNEN VAN MARS LANDEN OP AARDE  
DE ERFENIS VAN OOM ARCHIBALD  
20.000 MIJLEN ONDER ZEE  
HET GROTE FILMAVONTUUR  
DE REIS NAAR ATLANTIS



DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER

# *De reis naar* **Atlantis**

DOOR  
J. H. KOELEMEN



MULDER & ZOON N.V., AMSTERDAM



**DIT  
BOEK BEHOORT AAN**

*Naam* .....

*Adres* .....

.....

.....







Prachtig weer. Ik ga eens fijn een mooi boek lezen.



Hier zit ik heerlijk



Daar zit hij jongens!

Ja... het is hem... Pinkie Pienter!!

Er op af!



Wat is dat? Die kinderen komen naar mij toe. Wat willen ze?



Dag meneer Pienter!

Ha, meneer Pienter mogen we een handtekening van u?



IK wil 'n foto

IK ook!



Jongens stop even! Jullie ver-gissen je. Mijn naam is Pinkie Pienter...

Ja hoera! U moeten we juist hebben!

Een handtekening alstublieft!!



W... Wa... waarom willen jullie juist van mij... een... handt...

U bent toch de beroemde Speurder! U Brendt alle geheimzinnige zaken tot een oplossing. U bent beroemd!



Ik... Ik...

U gaat nu toch aan 't Tiende avontuur beginnen!

Een handtekening



**WAT?** Tiende avontuur! Zeg zijn jullie nu helemaal... ik begin helemaal niet aan een avontuur. Ik ben met vakantie en ik ga ergens een poosje uitrusten... Hoepel op jullie!..

Haha! ha ha.



Die meneer Pienter! Mogen we nu een handtekening?

Ikke een foto!

Ik heb geen foto's!



Alsjeblieft!

Dank U!

Dank U wel meneer Pienter



Hier! En nu is het afgelopen!

Dank U wel

Tot ziens meneer Pienter!



10 de avontuur! Wat zeg je wel van ze! Hum, 't zou misschien wel leuk zijn... Ach nee... Je gaat nu met vakantie en daar mee uit...!!













In een paar uurtjes  
kan je heel wat van  
een stad zien...



Een centje  
alstublieft!



O pardon!!

BOEM!



Neem mij niet kwalijk jonge-  
man. Ik was zozeer in de bestude-  
ring van de oude Arabische huizen  
verdiept dat ik alles om mij heen  
vergat!

Oh...bent U oudheid-  
kundige?

Wat? Eh...nee datniet  
precies!



Ik...enfin dat doet er  
niet toe... maar jonge-  
man kan je mij de  
weg naar de haven  
wijzen?

Jazeker. Loopt U maar  
met mij mee.  
Het is  
binnen tijd  
voor mijn  
ver-  
trek



Vertrek. Hoe bedoel je?

Wel, mijn schip vertrekt  
over 30 minuten.

Dat is toevallig het mijne  
ook.



Ss. Doltyn? Dan zijn we mede-  
passagiers, heer... eh...

Dr. Repmub is mijn naam.

Zeer toevallig! Reist U ook naar  
de Kanarische eilanden?

Inderdaad jongmens!  
Inderdaad!! Hoe heet je?



Pinkie Pienter meneer.  
AHUM!! Pinkie Pienter?

Ja...eh...vind  
U dat zo  
vreemd??

Eh...nee! Nee  
hele- maal niet



Alstublieft, heer Repmub...de haven!  
Prachtig jochi...! Bedankt!





Dank U zeer jongmens. Ik hoop gaarne nog nader kennis met U te maken



Tot ziens meneer meneer Repmub!

Hum, om de een of andere reden komt die meneer Repmub mij bekend voor. Waar heb ik hem meer gezien? Enfin het zal wel verbeelding zijn!



## ENIGE DAGEN LATER

Zo, dat was een spannend boek! Nu zullen we er de Kapitein blij mee maken...



Goedemorgen meneer Pienter... Hallo Stuurman, is er iets aan de hand?



Verschrikkelijk! Ik heb het hele schip afgezocht, maar ik kan Kap. Kid. Klipper nergens vinden!..

Is de gezagvoerder weg? Maar dat kan toch niet!! Hebt U al in z'n privehut gekeken?



Nee, daar zegt U zoiets. Ik ga dit recht!

Ik loop met U mee...



Niets te horen...

KLOP! KLOP!



Vreemd... de deur is op slot...

'n ogenblikje... daar heb ik een trucje op...



Een 42erdraadje



Sesam open U!

Hoe bestaat het!

Lieve help. Er heerst hier een vreselijke wanorde.



Er is flink gevochten...

Van de Kapitein geen spoor. Wat kan er gebeurd zijn?!



De telefoon gaat. Ik zal hem opnemen...



RING RING



Wat zeg je... een mo-  
torreddingssloep ver-  
dwenen? Geen en-  
kel spoor? Mooi... bedankt!



Het is duidelijk mijne heren,  
kapitein Kid Klipper is aan boord  
van z'n eigen schip ontvoerd!  
Zoiets is nog nooit in de geschie-  
denis van de scheepvaart voor-  
gekomen! Ongehoord!

Hu, dat kan wel waar zijn,  
maar wie heeft hem ontvoerd!  
In dit geval zullen er meer-  
dere personen van boord  
verdwenen moeten  
zijn!!



Waarom schrikt U stuurman?

De sleutels van de scheeps-  
safe zijn ook verdwenen...  
ik vrees het ergste! Er be-  
vindt zich een zeer grote  
som gelds aan  
boord...



Gelukkig heb ik re-  
serve sleutels onder  
mijn be-heer!!



Deze deur geeft toegang  
tot de kluis!



LEEG! Totaal leeg! Ontzettend!  
Er is voor een bedrag van 50 milli-  
oen aan goud en diamanten ver-  
dwenen!



Tjonge dat is niet  
mis. Dat zijn heel  
slimme bazen die  
dit gedaan  
hebben!

Direct telegram-  
men aan de politie  
en de rede-ry  
verzenden.



Wel, Kap. Kid Klipper  
heeft zich maar niet  
zo zonder stryd ge-  
wonnen gegeven. Hij  
heeft als een leeuw  
gevochten. De grote  
vraag is: welke personen  
zijn ergelijk met hem  
van boord verdwenen



DE VOLGENDE DAG

Telegram voor U meneer  
Pienter!!

Dank  
je wel



Beste Pinkie. Drin-  
gend verzoek direct  
onderzoek verdwijning  
Kap. Kid Klipper ter  
hand te nemen.  
Succes.

Commisaris



Hu, als ik  
mij niet ver-  
dis valt m'n  
vacantie weer  
aardig in 't wa-  
ter. Enfin aan  
't werk maar  
weer!



Zozo, daar  
moet iets aan  
gedaan wor-  
den...



Halo jonge vriend. Wat kijk je  
sombert! Toch niets ernstigs aan  
de hand?

Hallo Dr Repmub. Toch wel. Wan-  
neer de kapitein van een schip  
en 50 miljoen aan goud en dia-  
manten zo maar midden op zee  
verdwenen, mogen we inder-  
daad wel van iets...



ernstigs spraken.  
Maar... weet U dan  
nog niets?

Ik heb er van gehoord.  
Waarom trek jij je het  
zo persoonlijk aan jon-  
ge vriend?

Wel, de Kapitein is een  
goede vriend van mij.  
En boven dien heeft men  
mij opgedragen de-  
ze zaak te onder-  
zoeken











Welke kant moet ik uit?  
Tjonge, er moet gauw  
redding komen, ik houd  
het niet lang meer vol!



Hoera... een balk!

Dat was nog maar het op-  
tijd... anders was ik een  
hapje voor de vissen ge-  
weest...



Maar wat nu!? Ner-  
dens een spoor van een  
schip te bespeuren...



Wat ik wel bespeur is  
een steeds dreigender  
wordende hemel. Als  
er een storm opsteekt  
ben ik verloren...!



Dit touw geeft mij mis-  
schien nog een kansje!



En nu maar  
afwachten!







Arme Pinkie...

DE VOLGENDE DAG



He' Pinkie, wordt eens wakker!  
W...wat... is er... laat me slapen! Wat? Ik leef nog!



Jeminikkie, ik ben er nog goed van afgekomen. Erg aantrekkelijk ziet het er hier evenwel niet uit...



Zo, dat touw zal ik maar meenemen, dat kan nog wel eens van pas komen. Maar.... welke kant nu uit?



Enfin, het binnenland maar in daat is misschien kans de bewoonde wereld te bereiken....



ENIGE UREN GAANVOORBIJ  
Oef wat een hitte. En wat ben ik moe.



Enfin, daar gaan we maar weer!



Een lekker ijsje zou wel smaken



...of een glas limonade... of een...



...hum... had ik maar vast een glas gewoon water!...



Wat een dorst heb ik!





Water! Een paar uur geleden had ik er te veel van... en nu zal ik van dorst moeten omkomen...



Een woestynhaas!! Waar dieren leven moet ook water zijn! En een mals boutje is ook niet te versmaden...



Zachtjes... heel zachtjes... misschien...



MIS POES!



AU!



?



Ha... eindelijk! Daar moet ik heen... een oase!



De oase is weg...



Een luchtspiegeling... dat had ik kunnen weten...



Wat is dat nu weer? Een kamelenhoofd... Ach wat! Natuurlijk weer een luchtspiegeling!



Hij maakt lawaai... Een ding is zeker: een luchtspiegeling maakt in elk geval geen lawaai!!



Ik moet hem zien te vangen. Dit beest is m'n redding! Met dit touw zal het misschien wel lukken...













Maar luister eens Floris. Waarom loop jij hier in Arabierenkleding rond?!

Wel Pinkie, ik heb hier een tijdje m'n tenten opgeslagen om mooie foto's te maken. M'n baas: het dagblad „HET LAATSTE NIEUWS“ heeft mij hierheen gestuurd om het primitieve leven der woestynbewoners te vereeuwigen.



Waarom ga je niet met mij mee?

Waar ga je dan naar toe?

Ik ben op zoek naar de ontvoerders van Kid Klipper, commandant van het S.S. Dolfijn!



Hm, het klinkt wel een beetje gevaarlijk... oke, ik ben hier toch klaar... ik ga met je mee!!!

Prachtig Floris!!

Maar eerst zal ik m'n vrienden vertellen hoe die geschiedenis met die kameel in el- Kaat zit- anders laten ze je niet vrij!!



'n Ogenblik!



Oef, dit intermezzo had maar een haartje gescheeld... of ik...



De zaak is oke! En deze kameel heb ik gekocht om de reis voort te zetten. Doe dit op je hoofd voor de zon...

Reusachtig... laten we direct op pad gaan!!



Het is twee dagreizen ver naar de eerstvolgende havenstad!!



TWEE DAGEN LATER

Hoera... blij dat ik er ben, een fris glaasje limonade zal lekker smaken...



Hum... heerlijk... zo iets lekkers heb ik nog nooit geproefd. En wat ben je nu van plan Pinkie?



Ja, dat is heel moeilijk. In welke richting moet ik nu zoeken...? Ik vraag mij ook af: wie aan boord van de Dolfijn heeft mij op het hoofd geslagen. En waarom? Waren ze bang dat ik het raadsel van de verdwijning van Kap. Kid Klipper zou oplossen?

Even afrekenen ober!











Deze muur moet ik over. Deze boom kan er bij helpen!



Hup!



Nu opgepast. Als men mij hier vindt, heb ik geen enkele verontschuldiging...



Het raam is open...



Achter deze deur klinken stemmen...



Een sleutelgat heeft al meer licht in duistere zaken gebracht.



D... dat is Bul Bumper!.. Dr Repmub had zich... en die andere is... Kapitein Kid Klipper !!... Ongelooflijk!



Alles loopt prachtig Bul... Die kleine bemoeiaai is dus ook onschadelijk gemaakt?

Hihi... de haaien hebben een lekker hapje aan hem gehad!

En niemand aan boord koestert enig wantrouwen?

Nee niemand. Eh... is het geld veilig opgeborgen?

Kijk maar hier!..



Haha! Een heerlijke aanblik!

Straks zullen we de buit aan boord van onze schuit brengen. En dan... Bul... gaat de operatie „ATLANTIS“ beginnen



Hihi, dat wordt de sensatie van deze eeuw! Heeft die gekke prof... z'n plannen al gemist?

vermoedelijk wel. De politie houdt de zaak waarschijnlijk voorlopig geheim om in stilte te kunnen speuren...



Oke! We gaan op ons gemak aan 't werk. En laat men ons maar eens bewijzen dat de plannen gestolen zijn...

De schepen met voorraden en materiaal liggen klaar... vaargeerd als je bedrupt wat ik bedoel... Morgen kunnen we vertrekken...



Hoorde jû iets... ik hoorde 'n klik...

Nee niets gehoord. Zal verbeelding van je zijn!



Ik hoop dat deze foto is gelukt...



Oef... ze komen er aan...



Hihi... in die vermomming herkent niemand ons !!



Wat een geboefte! Kid Klipper is helemaal niet ontvoerd. Samen met Bul Bumper heeft hij die ontvoering op touw gezet, om op die manier dat goud te roven! Maar... wat bedoelen ze met die operatie „ATLANTIS“?

We moeten alles aan de politie vertellen !!!



Ahuh, nee nog niet! Kom, we gaan hen weer achterna... Fijn Floris! Het schijnt weer een mooi spannend zaakje te worden!

Poch! 't Is nogal 'n fijne jongen die Bul Bumper om er mee te doen te hebben!!



Daar gaan ze!



Zie je wel... ze lopen richting haven !!!



Ze gaan aan boord van een schip!!

En nu wil jû natuurlijk ook weer aan boord klimmen...



Hm! Het zal 't enigste zijn wat er op zit. In elk geval hebben we morgen ook nog de tijd om te overdenken wat we zullen doen.

Wat ben je van plan ?!

Kijk! Precies wat ik nodig heb! !!!







Wat ga je doen?



TE KOOP - Prachtig... dat kan ons van pas komen. Een tweepersoonsduikboot!

O... maar daar krijg je mij niet in zeg!!



Vijfhonderd zegt U, alstublieft!

Bedankt, jonge heer!



Schitterend... met deze duikboot

Luister eens naar de radio!



Naar wij van de zijde der politie vernemen zijn enkele daden geleden de plannen van Prof. Landkaart gestolen. Zoals bekend - stond de Professor op 't punt de grootste expeditie allertijden te ondernemen naar tot nu nog nooit onderzochte gebieden op aarde. Er zou sprake zijn van een sensationele ontdekking, die Professor Landkaart tot een der rijkste mannen der wereld. Van de daders ontbreekt tot nu toe elk spoor...



Ik weet het! Ik... eh... ahum... ik bedoel... we zullen nu dan maar eens een proefvaartje gaan maken! Dag menceer...



Bul en Kid hebben die blannen ook gestolen! Endat nooit-onderzochte gebied heet: ATLANTIS!

Atlantis? Wat is dat nu weer? We moeten naar de politie!!!

Nu wordt het juist spannend



Een mooi zaakje om helemaal zelf uit te zoeken Floris! Ga je mee... dan gaan we proefvaren!

In dat koekblik? Nooit!



Nou... en hoe bevalt het je?

Ahum, vaar maar weer gauw naar de wal!!



Welnee, nu gaan we duiken. Let op!

Je bedoelt toch niet: onder water?!???



Moeder help... ik wil er uit!! Ik verdrink!!



Je maakt je bang voor niets... er kan niets gebeuren. Nu zakken we naar de bodem!!



Het bootje is schitterend in orde. We leggen nu op de bodem van de haven.



Laten we nu dan maar weer stijgen

Oké! Daar gaan we weer!!



Waarom kijk je zo verschromt Pinkie?

ik... ik... de boot wil niet... De motor WEIGERT!



Maar dan... maar dan zullen we door gebrek aan zuurstof stikken!



Nee... hij wil niet.



Sakkerloot! Dat raakt de Koekkoek... de benzienmeter staat op nul! De brandstof is op!!!



Zie je nu wel... de reis is nog niet eens begonnen, of we zitten al in de narigheden... Wat nu?



We moeten onmiddellijk de boot verlaten... Kom op Floris! Maar trek eerst dat pak van je uit! IK gooi de deur open... Vooruit! Jij eerst!







Ho! Zo is het ver genoeg!!

Daar is dat onding weer!



Prachtig! Al het water is er uit... zakken maar!!



Floris wil jû even afrekenen?

Dat mag ik doen!



Hoera... we zûn weer klaar!

Kijk eens achter je Pinkie!

Wat is er?



Het schip van Bul en kid is verdwenen!

Oef ja! Ze zûn al vertrokken. En wû hebben nog niet eens voldoende proviand en brandstof aan boord!



Floris maak jû de boot verder in orde... ik ga even weg om de benodigde boodschappen te doen!



ENIGE TIJD LATER

Ze dan, vlugger als je blijft!



Snel inladen jongens!



Waarom moet je dat alle maal meenemen? En waar moet dat allemaal blijven in zo'n klein bootje?



Ik word verpletterd!



Alles klaar? Varen maar!!

Oei... dat zal wel weer wat moois worden!



Het is zaak hen nu snel in te halen



Opgepast! We gaan duiken!

Let op... kunnen we weer niet boven komen







ENIGE UREN LATER.

Hallo Floris... nu is het jouw beurt! Let je goed op of je schepen ziet of hoort?



Je kunt op mij rekenen! Slaap maar gerust... Floris Fiedel past wel op!



Hu...



Wat gebeurd er?

Een aanvaring!

Hoorde jij iets Bul?

Ja! Het leek wel of het schip langs een rotsblok schuurde of zoiets!



Gelukkig, er komt geen water binnen.

Het had een haartje gescheeld of we waren op een onderzeese rots te pleetter gevaaren

Onderzeese rots? IK hoor de schreef van een schip



En het goede schip! We hebben hen te pakken. Nu zullen we hen ondermerkt onder water volgen



Zal ik de wacht weer houden?

Ahurn... Nu dat doe ik nu maar liever zelf maar



Haha! Over twee dagen zijn we op de plaats van bestemming



Hier moeten we zijn...



Atlantis! Het verloren werelddeel dat sinds eeuwen op de bodem der zee rust gaan wij dankzij prof. Landkaart aan de mensheid terug-schenken!

Hé maat denk er om... de centjes zijn van ons



Wat dacht je dan Bulkeje... schatrijk worden we!!





Zie je Floris... volgens de legenden heeft hier tientallen eeuwen geleden, halverwege de kusten van Amerika en Afrika een groot land gelegen waarop miljoenen mensen woonden. Een verschrikkelijke natuurramp heeft het land doen verdwijnen en met dat land zijn ontzaglijke rijkdommen aan goud-zilver en edelgesteenten door de golven verzwolgen. Het schijnt dan dat professor Landkaart - de juiste ligging had ontdekt... maar het is 'n raadsel hoe men op deze grote diepten wil gaan zoeken...

En hoe wil Bul dat aan doen?



Ik weet het niet. Hij heeft samen met Kid Klipper eerst die goudschat van Kid's schip gestolen om daarmee natuurlijk de kosten de expeditie te betalen. Misschien hebben ze een speciale manier om op de zeebodem te komen.

En wat gaan wij nu doen als wij straks op de plaats van de bestemming komen?



Tja... eh... enfin, dat moeten we maar eens zien als we er zijn... We naderen nu tropisch diepzeegebied

















Hij komt tot bewustzijn...

Vooruit, we brengen hem naar binnen



Welja, er kan nog meer bij!



...een vreemde machine zonder kentekens, bestookte ons plotseling van achter met raketten en voor wij ons konden verweren stond ons vliegtuig al in brand. Het is een boevenstreek!!

Ja, echt iets voor Bul Bumper



Wie zegt U?

Hum, daar zullen we nog wel eens over praten. Bul Bumper is in elk geval de man die de plannen van Prof. Landkaart heeft gestolen...

Ik was dus op het goede spoor



Jazeker, maar dit keer is hij U te slim afgeweest. We moeten de leeuw in z'n hol verslaan

M'n arme kameraden... zij zijn jammerlijk omgekomen



We zetten de achtervolging voort myne heren!

Waarom waarschuwt U de politie niet?

Er is helaas geen radio aan boord...



Het ene gevaarlijke karwei is nog niet afgelopen of het volgende begint alweer. Links van ons zwemt een grote walvis!

We zullen deze zware jongen zo ver mogelijk uit de weg gaan...



Hu! Het ongere beest wil ons bijkbaat als z'n ontbyt gebruiken!...



Hij blijft achter ons... let op... we gaan dieper doken...



Wat wil dat ondie toch!





Kun je niet schieten Pinkie?...

Nee, geen wapens aan boord...



Hij heeft ons in de bek...



We worden levend verslonden...



Tjonge, Ome Daan heeft een hard hapje aan de hand...



Waar zijn we!

Help...ik ben dood!



Oef! Bijna had dit zoogdier ons ingeslikt! Niemand gewond? Oké, dan gaan we verder...



V..Verder? Waarom gaan we niet naar huis?

Komaan Floris, je laat je toch niet door zo'n kleinigheid op de kop zitten..



Kleinigheid, noemt ie dat. 't Beest was minstens honderd meter lang! Ooh was ik maar bij de arabieren gebleven! Ik heb hier nog geen enkele fatsoenlijke foto kunnen nemen!



Voorlopig zullen we geen foto's van zeemonsters kunnen nemen... Floris!

Ohnee? Kijk maar eens rechts van U!



Het lieve leven begint weer!...





Dit bootje is wonderbaarlijk...  
het dootstaat de gevaarlijkste  
aanvallen



O moeder, wat  
zal er nu weer  
volgen!?

Dat zal ik je zeggen  
Floris... we krijgen ge-  
brek aan zuurstof...



Hoe... hoe...  
bedoel je?

We moeten snel naar de oppervlakte om  
verse lucht in  
te nemen!



Ja... eh... ik  
krijg het al  
behouwd!!  
Vlug dan toch!



Een eiland. We  
zullen er even  
heen varen om te  
zien wat het is.



Misschien bestaat er daar  
voor mij gelegenheid om  
naar m'n land terugte-  
keren

Dan ga ik  
met je mee!

Bent U niet bang dat  
U Bul en kid uit het  
oog verliest?

Hum, die sporen  
we wel weer op!



Geen levend wezen te zien!  
Een onbewoond eiland  
misschien?



Brrr! Het zit natuurlijk vol met  
kannibalen! Ik zet geen  
voet aan wal!









Hela beesten!! Wat willen jullie?!

Ze nemen ons gevangen!!!



Waar brengen ze ons naartoe?



Een huis in een boom!!



IOHOHAAA...  
IOHOHAAA!

Haha! dat hadden jullie niet gedacht hè?

Wie... wie bent U?!

Zwijg! Wie heeft jullie toestemming gegeven om het rijk van....



Billy de Grote te betreden!!

Billy de Grote...? Daar hebben we... eh... nog van gehoord.....

Nooit van gehoord? Caramba!!

Dan zal ik jullie er zoveel van laten horen dat je het nooit meer vergeet!  
Hahahaha!

Pinkie... die man is niet wijs!!

Iedereen die zonder toestemming het rijk...



van Tarzan binnenkomt, zal gruwelijk ter dood gebracht worden. Aha! Caramba!!

We hebben niets misdaan... Kom mee mannen. We gaan we gaan weer weg!

Nu noemt hij zich weer tarzan



Toe dan beestjes... pak ze pak ze

We hebben met een gek te doen.



HELP!



In het hok met ze!  
Hahahaha!  
Koning Billy heeft de macht!

Wat gaan we nu weer beleven?



Waar brengen die monsters ons heen?!?



Toe maar! Als smerige varkens stopt men ons in een hok!!

En Bul volvoert intussen maar rustig z'n plannen...



Sakkerloot... kijk hier eens... skeletten van mensen!

Die zijn hier dus omgekomen!!



Maar wat gaat Tarzan doen?



Hij zet zich klaar om te gaan eten! Oef... als hij ons ook maar iets geeft!

Er komt een aap naar ons hok!



Hij gríjpt mister Ali ben Hassan! Wat gaat er gebeuren!

Laat los beest! Laat los!

GRRR!



P... Pinkie... de aap stopt mister Ali in een... kookpot!



Haha! Gij baardige jongeling zult mij thans de eer aan doen te dienen als ontbijt!

Hoe... hoe... bedoelt U...



Precies wat ik zeg! Ik heb honger en naar de ervaring mij geleerd heeft, bezit U voldoende gezond vlees om mij ~~een~~ heerlijk maal te serveren... Haha!! Het is lange tijd geleden dat Tarzan een fatsoenlijk stukje mensenvlees heeft geproefd! Haha! Tarzan vindt mensenvlees lekker!

U...U... bent een kannibaal!



Foei! Dat woord zou ik niet gebruiken als ik U was! Vooruit Molly... blaas het vuur nog wat aan!!

U is een schurk meneer! U is een... een...



Op m'n woord Floris... onze arme piloot wordt levend gekookt!

Jaja... en straks zijn wij aan de beurt!



He'he wiebel niet zo vriend... dan gaat de smaak van U af!



Dit moet lukken, anders ben ik er geweest!...



Hoho! Stop eens ontbijt! Molly... Willy... pak ze! Pak mijn maaltijd! Houdt hem tegen!!





Ja! Hoera! Mister Ali Ben Hassan ont-  
sapt!!



We gaan de deur open-  
breken... help eens!!



Ja... we zullen er iets  
op moeten verzinnen!  
Wat is dat toch voor een  
lawaai achter ons?



Hou je maar vast!  
We zitten op een  
vulkaan. Zullen we  
eens in de krater  
gaan kijken?



Alsjeblieft niet! Laten we liever  
naar de boot zoeken!

Hum, zo'n krater moet machtig  
interessant zijn! 'n Oogenblik  
Floris... ik ben zo terug!

He zeg stop eens...  
hebben we al geen  
gevaar genoeg  
beleefd! ...





Hu wat griezelig! Het lijkt  
wel of deze hete brei ieder  
ogenblik in de lucht zal  
vliegen. Ik zal maar naar  
Floris terug gaan... het be-  
valt mij hier niets!

















# INTUSSEN



We moeten zo langzamer - hand toch wel in de buurt zijn Floris!

Poeh... schei maar uit! We zoeken al dagen en vinden maar niets. Laten we maar naar huis gaan!



Zie jij ook dat gekke bolletje drijven?

Hu! Als het maar weer geen zee-monster is!



Ik ga er heen om het te onderzoeken...



Het lijkt wel een enorm knikker aan een touwtje!



Grrr... waar blijft Atlantis. Wat is die vreemde schaduw daar?!



Dat... dat... w... was Pinkie Pienter. Maar dat kan niet! Hij is dood. Ik heb hem zelf over boord gesmeten! Of... of was het z'n geest die is verschenen! Help! Ik word gek! Help mij naar boven! Vlug!!



De heer Bomper maakt gekke geluiden... hij schijnt iets zeer belangrijks gevonden te hebben. Haal maar Boven mannen!



Wat is er?! Heb je Atlantis gevonden!?

HELP! HELP!



P... P. Pinkie P.P. Pienter. Hij is beneden in het water!!



Man je bent zot!

Hier, drinkt U eens wat!

Water? Bah! Geef een borrel!



Hu! Daar knapt een mens van op!...











Op volle kracht nu!

Prachtig! Op deze manier kunnen we gemakkelijk aan 't werk! Waarschuw de piloot dat hij het hel-schroefvliegtuig pakt en de bodem gaat ver-kennen...



Wonderlijk... het ap-paraat dringt gewoon de zee opzý... Tot aan de bodem toe!...



Dit moet een uitvinding van Prof. Landkaart zýn. Op de-ze gemide manier is het vrij eenvoudig de gehele zeebo-dem af te zoeken...

Pinkie, ze zullen nu makkelijk de schatten van At-lantis vinden!

Kijk... van het schip komt een helicopter...



Wat is dat voor een stip op zee? Daar moet ik het mijne van hebben...



Floris pas op! We duiken snel want het vliegtuig komt onze richting uit

He... daar klopt iets niet! Een duikboot die onder water vlucht! Zijn ze ons bp het spoor? Hallo... met Kaptein Klippe. Er dreigt gevaar! Een duikboot bespionneert ons!



Werp er direct een stel bommen op!

Oke... ik voer Uw order uit!



Lieve help... de water-tanks lopen niet vol De boot wil niet duiken! Ze zullen ons pakken!



Geef je over, of ik bom-bardeer jullie tot flarden!

P... Pinkie... wat moe-ten we doen!

We kunnen nergens heen!







Ze geven zich over.  
Stuur een motorboot  
om ze hier te halen



Hm, ze kom-  
men ons al  
halen... wel  
Floris... het  
ziet er raar  
uit dat we  
gevangenen  
zullen worden

Als Bul ons maar  
niet over boord  
zet...



Goedendag heren! Waarmee  
kan ik U van dienst zijn?

Geen praatjes makker.  
Stop maar in, dan gaan  
we een prettig reisje  
maken!



Dat is al te gek! Mijn vriend en ik  
maken een eenvoudig plezierreisje en  
nu wilt U ons dwingen aan boord  
van Uw piratenschip te komen! Daar  
denk ik niet over!

Mond houden! En  
vlug wat! Anders  
zal ik andere maat-  
regelen treffen!



Zie je dat Floris! Ik geloof  
dat we met lieden te doen  
hebben die van geen manie-  
ren weten...

Pinkie doe voorzich-  
tig... als ze ons over  
boord gooien... haai-  
en zijn zo vraat-  
zuchtig!



Haha! Mijn vriendje Pinkie Penter...  
wel... wel... blij je weer eens te zien!  
Was je ons aan 't bespion-  
neren kleine rakker?

Hoe bedoelt U? Floris en ik ma-  
ken een vacantiereisje. Maar  
à propos heer Klipper... U schijnt  
het na Uw ontvoering niet slecht te  
maken... En de goudstaven, zijn  
die al terecht?



Haha! Je hebt gevoel  
voor humor! Kom  
maar mee, dan zul-  
len we Bumper ook  
verrassen!



Een paar vrienden  
voet je Bol!!



Hallo Dr. Repmub!  
Heeft U last van  
een slecht geweten?

Help! Een geest... daar  
is de geest van Pinkie  
Penter! Ik geef me  
over!



Jij jij leeft!... je bent niet  
verdronken!!

Verdronken? Wel Dr. Repmub  
waarom zou ik verdronken  
zijn? U weet toch dat geen  
steiflijk mens mij overwinnen  
kan? Zelfs geen  
Bul... Bumper!



Als je het woord  
Repmub om-  
keert krijg je  
**BUMPER!**

Jouw zal ik met allebei deze  
handen een kop kleiner ma-  
ken... Kom hier zeg ik je!!!!

Wacht nog even Bul! We moeten  
eerst weten wat  
deze kwaai aap  
heeft verraden!









Ik kan U niet garanderen dat ATLANTIS voor U gevonden wordt meneer Bumper!

Dan zijn je laatste uren geteld!



Dacht je? U weet toch wel dat wij geesten het eeuwige leven hebben en niet voor de 2e keer gedood kunnen worden?



Geest? Jij bent geen geest garmaal!

Wel meneer Bumper, daar zou ik maar niet zo zeker van zijn als ik U was... U heeft mij aan boord van de Dolfijn bewusteloos geslagen — midden op zee overboord gegooid... welnu, binnen enkele seconden was ik verdronken. Mijn opdracht als geest luidt: spoor je moordenaar op en breng hem z'n gerechte straf toe!!



Wel, ik heb U nu gevonden en tot mijn grote spijt is het ogenblik van de bestraffing aangebroken...

ik... ik... hoe bedoel je... je bent gek! Je maakt mij niets wijs!! Je probeert mij bang te maken jochie.



Kunt U deze boot besturen heer Bumper?

Ja natuurlijk... waarom?



Neem dan Uw revolver en schiet op mij... als ik dan dood ben weet U dat ik geen geest ben en bent U van mij verlost. U kunt dan rustig de boot naar boven brengen!!



Maar heeft U op mij geschoten en ik blijf ongedeerd... hum... dan zal Uw straf daarna des te verschrikkelijker zijn!



ik... ik... Aha! Ik laat mij door jouw niet bang maken... ik ga op jouw schieten! Aha! Morddood schiet ik je... geesten bestaan niet!

Onze meneer Bumper?



Geef dan een bewijs dat je een geest bent...

Als U op mij schiet... dan hebt U het bewijs! Maar Uw straf daarna... verschrikkelijk!



NU SCHIET DAN!



U doet het niet... en dat is maar goed ook... Geef ogenblikkelijk die revolver hier vóórdat U weer in verleiding komt.

Alstublieft... Pinkie... eh... ik bedoel... eh... geest.



Dank U wel! Oef! Bijna had U mij echt vermoord! Zo... en nu zetten we koers naar de vaste wal om U bij de eerste de beste politiepost te laten insluiten

☹️🌟🌟🌟 Hij heeft mij weer te pakken gehad! Grrrr!!



Stop eens Pinkie. Luister naar een zwak man die het eigenlijk goed met iedereen meent.

U wilt mij nu zeker een paar miljoen van de buit bieden?



Ja! Honderd miljoen kan je krijgen... Duizend miljoen Maar breng mij dan terug naar m'n schip. Ik zal je vrij laten vertrekken... geen haast zal je gekrenkt worden

Helaas kan ik niet op Uw voorstel in gaan!!





Bul had zo langzamerhand al terug moeten zijn. Zou die kleine rakker toch weer kans hebben gezien Bul een kool te stoven?



Piloot!? Jawel Kaptein!?

Neem je kist en zoek de zee af naar de duikboot van Pinkie Pienter!

Tot Uw orders Kaptein!



Als ik deze verbinding verbreek wat gebeurt er dan? Proberen maar... als ik er aanga... is die kleine er tenminste ook geweest



Er komt daar wrak-hout bovendrijven....



Aha... van een kennelijk pas gezonken duikboot afkomstig...



Dat betekent dat Bul Bumper en dat jochie zeer waarschijnlijk om 't leven zijn gekomen... Nee niets te zien verder...



Haha! Dat waren dus twee vliegen in één klap! Haha. Nu hoeft ik de buit dus niet te delen... de hele buit blijft van mij alleen! Prima! bedankt piloot!



Waarom geeft U mij geen deel van de buit?

Jij? Wat mankeert je? Ik geloof geheel in de lijn van m'n gewezen compagnon te handelen als ik je een dubbelte loon per week meer geef... oké?



Nee! Ik wil een flink aandeel in de buit... anders. Zal...

Wat anders?

Ik weet een hoop van jullie... pas maar op dat ik de politie niet inlicht!...



Het smerige werk moet ik doen... dat stuit me tegen de borst!!







Wat denkt U dokter... zijn ze nog te redden?

Afwachten maar... er is alles gedaan wat mogelijk is!



Ik... ik ben niet dood... ik leef nog

Passen deze kleren U?



Deze dikke meneer komt ook bij...

Bul Bumper. Hij is dök gered! Als U enkele seconden later was gekomen was het voor ons te laat geweest!



Trekt U maar aan!

Hum, wat doet Bul gek! Hij is niet helemaal in orde lijkt me

Kapitein arresteert U deze man! Zijn naam is Bul Bumper



Hij heeft geprobeerd mij te verdrinken. Als U mij niet uit zee had opgepikt, was een goed, eerlijk mens van de aardbodem verdwenen! Mag ik mij voorstellen? Mijn naam is Pinkie Penter!

Maar... dat... is... hij spreekt onwaarheid! Ik ben Pinkie Penter... hij is Bul Bumper!



Wel wel... dat zullen we dan wel eens onderzoeken! Voorlopig blijven jullie hier aan boord. Aan wát zullen we de zaak aan de politie overgeven!

In orde kap! Het recht moet z'n loop hebben!



Hum dat heeft Bul niet onaardig gedaan! Ik zal maar moeten bewijzen dat ik Pinkie Penter ben en niet Bul Bumper. En intussen gaat Kid Klipper natuurlijk door met goud-delfen.



ENKELE DAGEN LATER





Stop! Luistert gij allen! Ik ben Bul Bumper en van nu af aan staat dit schip onder mijn bevel. Ik heb een lading dynamiet in de machinekamer aangebracht - wanneer men mij in m'n plannen dwarsboomt zal deze lading automatisch ontbranden. Wees dus verstandig en volg mijn bevelen op!



Iedereen kan nu één voor één naar buiten komen om z'n wapen af te geven...

Dat is ongehoord! Jij schurk zult hier zwaar voor boeten!!!



Tot Uw orders kaptein! Maar eerst gaan de rijkdommen van Atlantis opsporen...

Atlantis? Dus daar heb jij de hand ook in?!

Hihi! misschien wel. Misschien ook niet. Vraag het maar aan Pinkie Penter!



Penter! Waar is ie? Met hem zal ik eerst korte metten maken! Breng die garnaal bij mij! Niemand verroert zich? Oke dat komt dan wel in orde! En nu allen aan 't werk!



Tjonge... dat is weer een slimme zet van Bul... Hier moeten tegenmaatregelen genomen worden!



De commandobrug? Nu eens kijken of we de rollen voor de zoveelste keer kunnen omdraaien...



HOLA IK VAL!



Haha!! Je kwam je vrijwillig melden? Kom maar hier. Bulletje weet hoe hij met geesten moet omgaan... aanpakken!



Sluit hem op!



Aha! Daar is de schuit alweer! Hallo...hallo... hier spreekt Bul Bumper!

Met Klipper! Bul... ben jij het?!! Ik dacht dat je dood was!

Nee... zo levend als een vis! Ik heb een verrassing voor je!...



Een duivelse kerel die Bul!... hij gaat met een heel klein bootje naar beneden en komt met een kolossale atoomduikboot naar boven!!



Hallo... gooi wat dynamiet hierheen... dan gooien we die schuit naar de kelder!..

Ben je mal Bul En al die mensen dan...

Poah! Het zou wat!





Grr... als het aan mij lag...  
vooruit! Sluit ze den maar  
op in 't ruim!



Knap gedaan makker!  
Hoe heb je dat gelapt?



Haha! Ja ik ben  
een groot man...  
ik vertel 't later  
nog wel. Komop,  
laten we nu aan 't  
werk gaan. We heb-  
ben al tijd genoeg  
verloren!

Ja het wordt langzamerhand  
wel tijd dat we resultaten  
bereiken...

Maar eerst ga 'k bij de kok een  
hap eten, ik verga van de  
honger...

Ik stuur het anti-water  
apparaat op onder-  
zoek uit...



Wat doe jij hier !!!!!?

Wat ik hier doe Bul? Wel lek-  
ker eten... dat zie je toch?!  
Ook een hapje!

Grr! Dat zullen we  
jouw wel eens af-  
leren! Kom  
hier!!  
Bonestaak!



Bonestaak? Begint U dök  
onbeleefd te worden... me-  
neer Bumber? En U wilt  
mij misschien gevangen  
nemen?  
Ziet U deze gevulde pan?



HIER  
DAN!



Nu maken  
dat ik  
wegkom!!



Oei! Pinkie! En hij is bewus-  
teloos! Of dood? Waar  
brengt men hem heen?  
Daar moet ik het mijne van  
weten!!



De schurken! Ze sluiten  
hem op in dat vieze hok



Hihi... dat jochi zal  
't daar bij al die rat-  
ten wel niet zo lang  
uithouden... hihi...





Op slot! Ik moet een  
stuitel berichtigen voor  
het te laat is.



## INTUSSEN

Hoofdpun Bul?

Die lange vriend van  
Pinkie Plenter zwemt hier  
rond. Ik heb opdracht ge-  
ven hem dood of levend  
binnen een uur te  
voorschijn te brengen



Nog steeds niets gevonden! Ik  
vraag me af of die kaarten van  
die oude Prof. wel in orde zijn...

Natuurlijk! We gaan niet  
zo lang door tot we ge-  
vonden hebben wat we  
zoeken!



## ENIGE DAGEN GAAN VOORBU

Hij is nergens te vinden meer...

Zoek dan verder! En uit mijn ogen!  
Bah! Die lange vent is niet te vinden  
en Atlantis is ook niet te vinden!



Nog even volhouden... zo-  
waar ik hier sta... we  
zullen de schatten vin-  
den... Ik ga weer op ver-  
kenning uit!



Bah! Als er niet gauw  
wat gebeurt ga ik alleen  
met het goud er van-  
door...



Water... water en zand! Als  
er niet gauw iets van ATLAN-  
TIS te voorschijn komt ga ik  
alleen met het goud er vandoor



Dat zou het wel eens  
kunnen zijn!



Hallo... hallo! Ik heb At-  
lantis gevonden!

Prachtig! Ik  
kom er aan!!!



Haha! Nu gaat het gebeuren  
Hoera! Rijk wordt ik!!!!  
Hoera!!!!!!



He' Bul, zag je mijn been niet?





Oef! Hij is bewusteloos!... wat moet ik met hem beginnen? Ook in de ijskast? Ja... een goed idee!



Hda... ik hoor voetstap-pen...



Kijk, Bul heeft zeker weer te veel gedronken...



Daar frist hij van op!

Laten we maar maken dat we weerkomen...



Grrr! Waar ben ik over gevallen?!

Wat een pech! Hij loopt al weer weg!



Hoe zal Pinkie het intussen maken? Kon ik die sleutel maar te pakken krijgen!



De hut van Bul!...



Hij is er niet. Zijn hier de sleutels?



De baard van Bul! Die kan van pas komen!



Met deze doeken er onder, lijkt ik hopelijk sprekend op Dr. Repmub



Ja sleutels... ik zal ze allemaal maar meenemen!!



Als het maar niet te laat is!



Hier zit Pinkie opgesloten ....!



Hoe bestaat het! HET HOK IS LEEG!





Schakel de ATOOM-PROJECTOR  
in!!

Haha!  
Haha!



Er op af mannen! Haha geld!  
Schatrijk worden we kid!



Ongelooflijk! Dat atoomding heeft  
het water gewoon weggeduwd!



Hahahaha! Atlantis  
is van ons! Hahaha!



Fantastisch!  
Een onderzees  
Paleis!!



Die ogen  
zijn pracht-  
tige kolos-  
sale dia-  
manten!



Bul kijk! Een poort  
in dat beeld!!



We gaan er in!





Een trap! We komen in  
het hoofd terecht!



Goud! Goud! En dia-  
manten!

Ik sta perplex !!!!



Dit is voor miljarden aan goud,  
zilver en kunstschaten !!



Die ogen... we bre-  
ken ze er uit!



Ha ha kijk Bulletje eens!  
Hij is de rijkste man ter  
wereld !!!



Ik zal deze vast veilig  
opbergen!



Zo... en ik heb het an-  
dere oog!



Alles inladen en er dan  
snel vandoor !!



Opschieten!  
Vlugger alsjeblieft!



Vol! Er kan geen kiezel-  
steen meer bij!



Opstijgen. En we komen  
nog een paar keer terug  
om de rest te halen!



Tjonge... dat is voor een  
lief duitje!













INTUSSEN

Prima! De laatste duik begint weer mooi!



Bul heeft de besturing in de steek gelaten. Vreemd. Ik zal 't maar even overnemen...



Hum... bijzonder ingewikkeld...



Dit moet de juiste knop zijn...



Het...het...apparaat werkt niet meer! Het water zal ons verpletteren! HELP!!!



Het schip vergaat! Hoe kan dat? Help!!



Grote help! Het schip stort in de afgrond... we zijn verloren! HELP! HELP! HELP!!!



Wat gebeurt er?! Pinkie schijnt weer iets geks uitgehaald te hebben!



AU! HELP!

AU!



Sneller stuurman! Er schijnt daar iets verschrikkelijks te gebeuren. Sneller! Voor we te laat komen!







EINDE













PRINTED IN THE NETHERLANDS

Nº 5500 A

